

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΥΣΣΕΑ



ΤΑΞΗ Γ1 6^ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΘΟΣΜΟΥ 2011-2012

Οι συγγραφείς

Τάξη Γ1
Σχολικό έτος 2011-12

1. Άγγος Σωκράτης
2. Αθανασίου Θεόδωρος
3. Αμανατιάδης Χαράλαμπος
4. Αναγνωστοπούλου Μαρίνα
5. Βασιλείου Ελένη
6. Βονικάκη Χριστίνα
7. Γιαννακάρης Αργύρης
8. Γκανίδου Βασιλεία
9. Δάλλα Ευθυμία
10. Ζαννάκης Ανδρέας
11. Κάλη Αγαθή
12. Καμπουρίδου Ραφαηλία
13. Καραγιάννης Ορέστης
14. Καρατζιώλης Παρασκευάς-Ελευθέριος
15. Καφετζή Μαρία
16. Κουκουσιούρα Δέσποινα
17. Νταλίπης Βασίλειος
18. Πασκάλογλου Κωνσταντίνος-Γρηγόριος
19. Πέπα Αθηνά
20. Τσένοφ Στεφαν-Κωνσταντίν
21. Χαλιμλλάρι Μάρκος
22. Χαλιμλλάρι Οδυσσέας

Η δασκάλα της τάξης
Αγιαννίδου Ελισσάβετ

ΑΘΗΝΑ

Είμαι η Αθηνά, η Θεά της σοφίας, της στρατηγικής και των τεχνών. Βοήθησα τον Οδυσσέα να φτάσει πίσω στην πατρίδα του την Ιθάκη. Ζήτησα από τον Δία να στείλει τον Ερμή στην Καλυψώ για να την πει να αφήσει τον Οδυσσέα να φύγει από το νησί της. Τον μεταμόρφωσα σε ζητιάνο για να μην τον αναγνωρίσουν οι μνηστήρες και να μην σκοτώσουν το γιο του τον Τηλέμαχο και την Πηνελόπη. Έτσι τον βοήθησα να σώσει την πατρίδα του από τους μνηστήρες.



Καφετζή Μαρία

ΣΙΣΥΦΟΣ

Είμαι ο Σίσυφος, ο πονηρότερος απ' όλους τους ανθρώπους. Κάποτε κορόιδεψα ακόμα και τον πανίσχυρο Δία. Εκείνος τότε έστειλε το θάνατο και με πήρε. Όμως όταν κατέβηκα στον Άδη, ζήτησα από την γυναίκα του Άδη, την Περσεφόνη να με αφήσει να γυρίσω για λίγες μέρες στην πατρίδα μου την Κόρινθο. Ήθελα να τιμωρήσω την γυναίκα μου γιατί δεν μου έκανε τα έθιμα για τους νεκρούς και μετά υποσχέθηκα ότι θα γυρίσω πίσω. Αλλά δεν έκανα όπως είπαμε, ήμουν πολύ πονηρός και δεν ξανακατέβηκα στον Άδη. Τότε ο Δίας με καταράστηκε να προσπαθώ να ανεβάσω έναν μεγάλο βράχο σε ένα βουνό και όταν φτάνω κοντά στην κορυφή να κατρακυλάει πάλι πίσω. Το μαρτύριό μου ήταν ατελείωτο.

Στέφανος Τσένοφ



ΚΥΚΛΩΠΑΣ ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ

Εγώ ο Πολύφημος, ο γιος του Θεού Ποσειδώνα τον Οδυσσέα μισώ γιατί με τύφλωσε. Γι' αυτό είπα στον πατέρα μου να τον σκοτώσει αλλά αν δεν μπορέσει να περάσει χίλια βάσανα και να φτάσει με ξένο πλοίο κι εκεί να τον βρουν νέες συμφορές.

Άγγος Σωκράτης

ΝΑΥΣΙΚΑ

Είμαι η Ναυσικά, η κόρη του Αλκίνοου και βασιλοπούλα της Κέρκυρας. Μια μέρα εκεί που παίζαμε με τις φίλες μου ξαφνικά είδαμε ένα μισοπεθαμένο άντρα. Μόλις τον είδα τον πήρα στο παλάτι. Όταν συνήλθε καθίσαμε όλοι μαζί να φάμε και να γλεντήσουμε. Τότε άκουσε την μουσική και τα τραγούδια που έλεγε ο Δημόδοκος. Μιλούσαν για τα κατορθώματα των ηρώων στην Τροία. Εκείνος συγκινήθηκε και μαρτύρησε ότι ήταν ο πολυμήχανος Οδυσσέας, ο βασιλιάς της Ιθάκης του κοντινού μας νησιού.

Δάλλα Έφη

ΚΑΛΥΨΩ

Είμαι η πεντάμορφη νύμφη Καλυψώ. Κατοικώ σε μια σπηλιά στο νησί Ωγυγία. Έχω τη δύναμη να κάνω όποιο θνητό θέλω αθάνατο. Ο Οδυσσέας ναυάγησε στις ακτές του νησιού μου και έμεινε κοντά μου επτά ολόκληρα χρόνια. Μάταια πάσχιζα να τον πείσω να μείνει για πάντα κοντά μου και να τον κάνω αθάνατο. Προσπαθούσα να τον μαγέψω με τα λόγια μου και να ξεχάσει τον τόπο του. Ο Οδυσσέας όμως λαχταρούσε πολύ την πατρίδα του και την οικογένειά του. Στο τέλος ο Ερμής ήρθε στο νησί μου και έφερε το μήνυμα των Θεών να αφήσω ελεύθερο τον Οδυσσέα να γυρίσει στον τόπο του. Πραγματικά τον βοήθησα, κατασκεύασε μια σκευή, με αποχαιρέτησε και έφυγε.

Βονικάκη Χριστίνα



Ο Οδυσσέας στη σπηλιά της Καλυψώς.
Πίνακας του Τζορντάνο (17ος αιώνας).

ΚΙΡΚΗ

Εγώ η Κίρκη είμαι δευτερεύουσα θεότητα, κατ' άλλους είμαι μάγισσα νύμφη. Πατέρας μου είναι ο θεός Ήλιος και μητέρα μου η Πέρση. Εγώ ζω στο νησί Αιαία στο οποίο είμαι βασίλισσα σε ένα θαυμάσιο παλάτι χτισμένο σ' ένα πολύ όμορφο δάσος. Μεταμορφώνω τους ανθρώπους σε ζώα με τη χρήση μαγικών ποτών. Γνωρίζω πολλά για τα βότανα και τη φαρμακευτική τους επίδραση. Όταν έφτασε ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του θέλησαν να δουν το μέρος και το παλάτι μου. Εγώ τους δέχτηκα και τους έδωσα να φάνε και να πιούν και αμέσως τους χτύπησα με το μαγικό μου ραβδί και τους μεταμόρφωσα σε χοίρους. Μόνο ένας γλίτωσε και έτρεξε και είπε τα νέα στον Οδυσσέα. Τότε αυτός ξεκίνησε για το παλάτι μου να σώσει τους συντρόφους του. Τον πρόλαβε ο Ερμής και τον έδωσε το βοτάνι για να προστατευτεί από τα μάγια μου. Αφού τα μαγικά μου απέτυχαν ερωτεύτηκα τον Οδυσσέα και συμφώνησα να ξαναδώσω στους συντρόφους του την ανθρώπινη μορφή. Έμειναν λίγο διάστημα στο νησί μου και μετά του είπα πως θα φτάσει στην πατρίδα του.

Πέπα Αθηνά



ΚΑΛΥΨΩ

Είμαι η νύφη Καλυψώ, η κόρη του Άτλαντα. Ζω σε μια σπηλιά μέσα στο δάσος. Μια μέρα είδα τον Οδυσσέα στην ακρογιαλιά μισοπεθαμένο. Τον έδωσα να φάει, να πει και θεράπευσα τις πληγές του. Τον ερωτεύτηκα, θέλησα να τον κρατήσω για πάντα κοντά μου και του υποσχέθηκα ότι θα τον κάνω αθάνατο. Εφτά ολόκληρα χρόνια περάσαμε μαζί ευτυχισμένοι ώσπου άρχισε να νοσταλγεί την πατρίδα του και τότε περνούσε ατελείωτες ώρες κλαίγοντας στην ακροθαλασσιά. Τον έβλεπα και μάτωνε η ψυχή μου αλλά το μεγάλο χτύπημα μου το έφερε ο Ερμής όταν μου είπε την απόφαση του Δία πως πρέπει ο Οδυσσέας να γυρίσει στην πατρίδα του. Έκλαψα, στεναχωρέθηκα αλλά τελικά τον βοήθησα να φτιάξει μια σχεδία, τον αποχαιρέτησα και έφυγε για την πατρίδα του.



Τέσσερις μέρες αργότερα ο Οδυσσέας χαιρέτησε την Καλυψώ και το νησί του Ωγύγη, του τον κράτησαν αιχμάλωτο τόσα χρόνια...

Κουκουσιούρα Δέσποινα

ΑΛΚΙΝΟΟΣ

Το όνομά μου είναι Αλκίνοος, ο γνωστός βασιλιάς των Φαίακων. Σύζυγός μου είναι η Αρήτη με την οποία απέκτησα πέντε γιους και μια κόρη, την όμορφη Ναυσικά. Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στην πατρίδα μου όσο ζούσα ήταν όταν ήρθε ο Οδυσσέας. Του ζήτησα να μάθω τα πάντα γι' αυτόν. Συγκινήθηκα τόσο ώσπου την επόμενη μέρα οι Φαίακες ετοίμασαν καράβι για να πάνε τον Οδυσσέα στην Ιθάκη.

Πασκάλογλου Κωνσταντίνος

ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ

Αγοράστηκα ως δούλα από τον Λαέρτη, με αντάλλαγμα 20 βόδια. Ο Λαέρτης μου είχε μεγάλη εμπιστοσύνη και μου ανέθεσε την ανατροφή του γιου του Οδυσσέα. Όταν αργότερα ο Οδυσσέας επέστρεψε στην Ιθάκη μετά από τις περιπέτειές του ήμουν η πρώτη που τον αναγνώρισα πλένοντας τα πόδια του και βλέποντας το σημάδι που του είχε κάνει ένα αγριογούρουνο. Μίλησα στον Οδυσσέα για τους μνηστήρες που είχαν εγκατασταθεί στο παλάτι και προσπαθούσαν να πάρουν τη θέση του και τον βοήθησα να τους εξοντώσει.

Καμπουρίδου Ραφαέλα



Η τροφός αναγνωρίζει
τον Οδυσσέα εξαιτίας της ουλής
στο πόδι του. Πίνακας του 18ου αιώνα.

ΑΙΟΛΟΣ

Ονομάζομαι Αίολος και είμαι Θεός των ανέμων.
Το νησί μου πλέει ελεύθερα στα κύματα και οι άνεμοί μου είναι κλεισμένοι μέσα σε πανύψηλα χάλκινα τείχη. Οι ήχοι των ανέμων μου άλλοτε είναι απαλοί και ευχάριστοι και άλλοτε πάλι άγριοι και βροντεροί.
Στο νησί μου έφτασε ο Οδυσσέας με τους συντρόφους του. Τους καλοδέχτηκα και τους φιλοξένησα περίπου ένα μήνα. Όταν αποφάσισαν να φύγουν τους έδωσα ένα ασκή που μέσα είχε κλείσει όλους τους άγριους ανέμους. Έξω άφησα μόνο το Ζέφυρο να σπρώχνει το καράβι τους στο δρόμο για το γυρισμό στην Ιθάκη.
Πιστεύω να το διαχειριστεί σωστά.
Καλό ταξίδι Οδυσσέα!

Καρατζιώλης Παρασκευάς



ΝΑΥΣΙΚΑ

Ονομάζομαι Ναυσικά. Ο πατέρας μου είναι ο Αλκίνοος, βασιλιάς των Φαιάκων και μητέρα μου η Αρήτη. Ένα πρωί μαζί με τις φίλες μου και τις υπηρέτριες πήγαμε να πλύνουμε και να παίζουμε τόπι. Ξαφνικά μπροστά μας είδαμε έναν άντρα γυμνό και ταλαιπωρημένο. Οι άλλες έτρεξαν και έφυγαν φοβισμένες. Εγώ όμως έμεινα και του έδωσα ρούχα να φορέσει και κάτι να φάει. Τον πήρα μαζί μου στο παλάτι. Ο πατέρας μου τον καλοδέχτηκε και όταν ο Δημόδοκος άρχισε να τραγουδάει για τα κατορθώματα των Αχαιών εκείνος συγκινήθηκε και είπε το όνομά του. <<Με λένε Οδυσσέα και είμαι ο βασιλιάς της Ιθάκης >>. Όλο το βράδυ ακούγαμε τις περιπέτειές του αυτά τα είκοσι χρόνια μακριά από την αγαπημένη του πατρίδα.

Αναγνωστοπούλου Μαρίνα

ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Εγώ είμαι η πιστή Πηνελόπη κόρη του βασιλιά Ικάριου και της Περιβοίας. Παντρεύτηκα τον Οδυσσέα, τον βασιλιά της Ιθάκης και έκανα ένα γιο τον Τηλέμαχο. Αλλά ο άντρας μου ο Οδυσσέας έφυγε για τον πόλεμο και έκανε είκοσι χρόνια να γυρίσει πίσω. Ήρθαν μνηστήρες στο παλάτι και ήθελαν να τους παντρευτώ. Σκέφτηκα κάτι για να τους καθυστερήσω. Έβαλα δώδεκα τσεκούρια στη σειρά και τους είπα ότι όποιος περάσει το βέλος στα τσεκούρια αυτός θα γίνει άντρας μου. Κανείς δεν τα κατάφερε. Μόνο ένας ζητιάνος. Η Ευρύκλεια μου είπε πως ήταν ο Οδυσσέας αλλά δεν την πίστεψα. Όταν το κατάλαβα ζήσαμε ευτυχισμένοι.

Βασιλείου Ελένη



ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ

Είμαι η Ευρύκλεια η πιο πιστή σκλάβα της Πηνελόπης. Έφερα μια λεκάνη νερό και έπλυνα τα πόδια του ξένου όταν έφτασε στο παλάτι. Καθώς τα έπλενα είδα το σημάδι στο δεξιό του γόνατο και αμέσως κατάλαβα ποιος ήταν. Ήταν ο πολυμήχανος Οδυσσέας. Πήγα να φωνάξω από τη χαρά μου αλλά ο Οδυσσέας μου έκλεισε το στόμα και μου είπε << Αν μ' αγαπάς κράτα το στόμα σου κλειστό>>. Μίλησα με την Πηνελόπη, δεν της είπα όλη την αλήθεια αλλά τη βεβαίωσα πως ο άντρας της θα γυρίσει πολύ σύντομα. Ο Οδυσσέας μαζί με τον γιο του τον Τηλέμαχο είχαν κάνει ένα σχέδιο για να σκοτώσουν τους μνηστήρες. Εγώ με τον Εύμαιο κλείσαμε όλες τις πόρτες του παλατιού για να μην ξεφύγουν. Αμέσως έτρεξα γρήγορα στην Πηνελόπη να της πω τα ευχάριστα νέα για την επιστροφή του άντρα της. Από τότε ζήσαμε όλοι ευτυχισμένοι στο παλάτι.

Γκανίδου Βασιλεία



ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Εγώ η βασίλισσα της Ιθάκης και ο γιος μου ο Τηλέμαχος περιμέ-
νουμε τον Οδυσσέα εδώ και
πολλά χρόνια. Είχαμε απελπι-
στεί. Για να ξεγελάσω τους
μνηστήρες και να καθυστε-
ρήσω την απόφασή μου να
διαλέξω κάποιον από αυτούς
σκέφτηκα ένα κόλπο και
τους είπα πως θα αποφασίσω
όταν τελειώσω το υφαντό που
ύφαινα στον αργαλειό. Το
κόλπο μου ήταν να πλέκω το
υφαντό την ημέρα και την
νύχτα να το ξηλώνω για να
περνάει ο καιρός. Αυτό
κράτησε αρκετά χρόνια
μέχρι που μια από τις σκλάβες
μου το είπε στους μνηστήρες.
Τότε ήμουν αναγκασμένη να
πάρω μια απόφαση. Εκείνη
τη στιγμή μου ήρθε στο νου
μια ιδέα.
Συγκέντρωσα όλους τους μνη-
στήρες και τους είπα:
<<Οποιος θα μπορέσει να
τεντώσει τη χορδή αυτού του
τόξου και περάσει ένα βέλος



Είχε μια θεική ομορφιά εκείνη τη στιγμή η Πηνελόπη.

του μέσα από τις τρύπες των δώδεκα τσεκουριών, αυτός θα γίνει άντρας μου>>. Όμως στο παλάτι μου έχει έρθει ένας ζητιάνος και μου ζήτησε πολύ ευγενικά να προσπαθήσει και αυτός. Όταν ξεκίνησε την προσπάθεια μεταμορφώθηκε σε έναν όμορφο άντρα, τον Οδυσσέα. Τώρα πια είμαστε μια ευτυχισμένη οικογένεια.

Κάλη Αγαθή



ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

Το όνομά μου είναι Τηλέμαχος. Είμαι γιος του Οδυσσέα, βασιλιά της Ιθάκης και της Πηνελόπης. Όταν γεννήθηκα ο πατέρας μου έφυγε από το νησί για την Τροία. Τα χρόνια έχουν περάσει και έχω γίνει πια είκοσι ετών και ο πατέρας μου ακόμη δεν έχει επιστρέψει. Ένα μεσημέρι η Θεά Αθηνά εμφανίστηκε μπροστά μου μεταμφιεσμένη ως ο πιστός φίλος του πατέρα μου, Μέντορας. Μου είπε πως έπρεπε να ταξιδέψω για να βρω πληροφορίες για την τύχη του Οδυσσέα. Έτσι ταξίδεψα στην Πύλο. Εκεί με φιλοξένησε ο Νέστορας. Μετά την Πύλο και μαζί με το γιο του Νέστορα ταξίδεψα στη Σπάρτη όπου με φιλοξένησε ο Μενέλαος. Όταν έφτασα πίσω στην Ιθάκη ανακάλυψα πως ο πατέρας μου ο Οδυσσέας είχε επιστρέψει και βρισκόταν στην καλύβα του Εύμαιου. Η χαρά μου ήταν μεγάλη αγκάλιαζα επιτέλους τον πατέρα μου. Οι δυο μας καταστρώσαμε ένα σχέδιο για να σκοτώσουμε τους μνηστήρες. Την επόμενη μέρα πήγαμε μαζί στο παλάτι. Όταν ο πατέρας κατάφερε να νικήσει στη δοκιμασία του τόξου, οι μνηστήρες κατάλαβαν ποιος ήταν και τρόμαξαν. Ο Εύμαιος και η Ευρύκλεια έκλεισαν όλες τις πόρτες και μαζί με τον Οδυσσέα εξολοθρεύσαμε τους μνηστήρες. Την άλλη μέρα πήγαμε στο σπίτι του παππού μου του Λαέρτη. Εκεί ήρθαν οι συγγενείς των μνηστήρων οπλισμένοι και ετοιμαστήκαμε για μάχη. Τότε όμως ήρθε η Αθηνά και είπε να σταματήσουμε τον πόλεμο και να γίνουμε όλοι φίλοι. Έτσι όλοι ορκίστηκαν πίστη στον πατέρα μου και μετά από αυτό ζήσαμε όλοι ευτυχισμένοι.

Καραγιάννης Ορέστης

Ο ΜΑΝΤΗΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Είμαι ο μάντης Τειρεσίας, αυτός που έδωσε συμβουλές στον Οδυσσέα για το τι πρέπει να κάνει για να φτάσει στην πατρίδα του. Είμαι αυτός που εξήγησε στον Οδυσσέα το λόγο για τον οποίο ο Ποσειδάνας τον μισούσε και ήθελε να τον δυσκολέψει πολύ στο ταξίδι της επιστροφής του στην Ιθάκη. Ο λόγος ήταν η τύφλωση του Κύκλωπα Πολύφημου, γιου του Ποσειδώνα. Η νυχή μου ζει κάτω στον Άδη μαζί με τους ήρωες που σκοτώθηκαν στο δεκάχρονο Τρωικό πόλεμο.

Αμανατιάδης Χαράλαμπος

ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Το όνομά μου είναι Οδυσσέας. Πολλοί με φωνάζουν και πολυμήχανο, ίσως γιατί όταν όλοι δε βρίσκουν λύσεις σε προβλήματα, εγώ έχω τη λύση. Οι περιπέτειές μου ξεκινάνε με το τέλος του Τρωικού πολέμου και κατά τη διάρκεια της επιστροφής μου στην Ιθάκη. Εκεί με περίμεναν η γυναίκα μου Πηνελόπη και ο γιος μου Τηλέμαχος. Ξεκινήσαμε με όλα τα καράβια να επιστρέψουμε στην πατρίδα μας. Όμως οι θεοί έστειλαν δυνατούς ανέμους και βρεθήκαμε στη χώρα των Κικόνων. Εκεί βρήκαμε πολλά τρόφιμα, αλλά ο λαός ήταν αφιλόξενος και μας πολέμησε άγρια. Ένα βράδυ με μεγάλη καταγίδα καταφέραμε να ανεβούμε



στα πλοία και να φύγουμε.
Φτάσαμε στη χώρα των Λωτοφάγων. Εκεί οι σύντροφοί μου
φάγανε μαγικούς λωτούς και ξέχασαν τα πάντα. Όμως εγώ τους
πήρα με το ζόρι και συνεχίσαμε το ταξίδι μας.
Οι άνεμοι μας οδήγησαν στο νησί των Κυκλώπων.
Συναντήσαμε τον Πολύφημο, το γιο του Ποσειδώνα, ο οποίος
ήθελε να μας φάει όλους. Εγώ όμως τον ξεγέλασα και τον
τύφλωσα. Έτσι καταφέραμε να φύγουμε και να φτάσουμε στο
νησί του Αιόλου.
Ο Αίολος μας φιλοξένησε και όταν ετοιμαστήκαμε να φύγουμε
μας έδωσε ένα ασκί που δεν έπρεπε να ανοίξουμε μέχρι το τέλος
του ταξιδιού μας. Οι σύντροφοί μου όμως νόμισαν ότι ήταν
γεμάτο χρυσάφι, το άνοιξαν και απελευθερώθηκαν όλοι οι
άνεμοι και η μεγάλη τρικυμία μας οδήγησε στη χώρα των
Λαιστρυγόνων.
Οι Λαιστρυγόνες ήταν γίγαντες και είχαμε πολλές απώλειες σε
καράβια και συντρόφους.
Με το μοναδικό καράβι που μας απέμεινε φτάσαμε στο νησί της
μάγισσας Κίρκης. Η Κίρκη έκανε τους συντρόφους μου
γουρούνια. Την ανάγκασα όμως να τους ξανακάνει ανθρώπους.
Στο τέλος η Κίρκη με συμβούλεψε να βρω το μάντη Τειρεσία
και να τον ρωτήσω πως θα φτάσω στην Ιθάκη.
Ο μάντης βρισκόταν στον Άδη και για να φτάσω έκανα πολλές
προσφορές στους νεκρούς. Εκεί συνάντησα πολλούς φίλους.
Ο μάντης Τειρεσίας με συμβούλεψε να μην πειράξω τα βόδια
του θεού Ήλιου και μια μέρα θα φτάσω στην Ιθάκη.
Φεύγοντας από τον Άδη περάσαμε από το νησί των Σειρήνων.
Έβαλα στους συντρόφους μου κεριά στα αυτιά τους και εγώ
δέθηκα σφιχτά στο κατάρτι του καραβιού. Έτσι καταφέραμε να
τις ξεπεράσουμε.
Φτάσαμε στο στενό της Σκύλλας και της Χάρυβδης. Εκεί
χάσαμε έξι συντρόφους καταφέραμε να το ξεπεράσουμε και να
φτάσουμε στην ανοικτή θάλασσα.
Μπροστά μας βρέθηκε το νησί του Ήλιου. Οι σύντροφοί μου
παράκουσαν τις εντολές μου και έσφαξαν μερικά βόδια γιατί
ήταν πολλές μέρες νηστικοί. Ο Δίας θύμωσε και με μια άγρια

καταιγίδα διέλυσε το καράβι μας, πνίγηκαν όλοι εκτός από μένα.

Πιασμένος σε ένα ξύλο από τα συντρίμια του караβιού βγήκα στο νησί της Καλυψώς. Αυτή με φρόντισε και ήθελε να μείνω εκεί για πάντα. Με τη βοήθεια της θεάς Αθηνάς έφυγα με μια σχεδία, αλλά ο Ποσειδώνας την κατέστρεψε και κολυμπώντας έφτασα στο νησί των Φαιάκων. Αυτοί με βοήθησαν να φτάσω στην πατρίδα μου.

Η θεά Αθηνά μου είπε να μην εμφανιστώ στο παλάτι γιατί υπήρχαν πολλοί μνηστήρες. Αυτοί προσπαθούσαν να παντρευτούν τη γυναίκα μου και να πάρουν το θρόνο. Με τη βοήθεια του γιου μου του Τηλέμαχου τους ξεγέλασα τους σκότωσα όλους και εμφανίστηκα στην Πηνελόπη. Έτσι έζησα ευτυχισμένος τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μου. Τα βάσανά μου είχαν τελειώσει.

Αθανασίου Θεοδωρήs

Χάρη στην πονηριά του, ο Οδυσσεύς και οι σύντροφοί του γλίτωσαν από τις Σειρήνες. Πίνακας του 19ου αιώνα.

